

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά

τα γαλάζια μου γράμματα

ΑΠΟΦΕ

55

σχολιάζει στην e-εφημερίδα μας την επικαιρότητα

Κάνε κράτει σύντροφε
Σκουρλέτη και μη
ξελαρυγγιάζεσαι στα
κανάλια .
Όταν στις 22 Μαΐου θα
είσαι και πάλι στην
αντιπολίτευση, πως θα
κάνεις σαν αφιονισμένος
με κλειστό λαιμό;

Το ποτό της λησμονιάς

Πήγε -που λέτε- ο Ανδρουλάκης στη Σπάρτη, άνοιξε το κουτάκι με τις Πασοκομπούρδες κι αυτό που τελικά πέτυχε, ήταν να μας δώσει τα μυαλά στο χέρι.

Τον άκουγα να στηλιτεύει την διαπλοκή, να κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση ότι υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και μου σηκώθηκε η τρίχα.

Εντάξει ρε φίλε, το καταλαβαίνω ότι Εκλογές έρχονται, στριμωγμένος στα σκοινιά είσαι δημοσκοπικά, βολοδέρνεις σε μονοψήφια νούμερα, φως δεν βλέπεις από πουθενά, άρα θα πεις και καμιά υπερβολή, αλλά να κατηγορεί το ΠΑΣοΚ την διαπλοκή και την ολιγαρχία, ε αυτό πια, μου θυμίζει την παροιμία που λέει: "βγήκε η πομπή στις στρατές να πομπέψει τους διαβάτες".

Ναι ρε παιδιά, έτσι είναι. Είναι δυνατόν το ΠΑΣοΚ να κατηγορεί τη διαπλοκή, όταν όοολη

Να δεις, με πότισαν
απ' αυτό που πίνει
ο Ανδρουλάκης
και μετά δεν ξέρει
τι λέει...



η εγχώρια διαπλοκή είχε πέσει μονή-διπλή να το στηρίζει για καμιά 25αριά χρόνια; Δηλαδή, τι νομίζει ο Ανδρουλάκης, ότι ένα πρωί με το που ξύπνησαν οι Έλληνες κατέβασαν από ένα νεροπότηρο "ποτό της λησμονιάς" και ξέχασαν πως επί χρόνια ΠασοΚ και διαπλοκή ήσαν νύχι και κρέας ή ...οπίσθια και εσώρουχο για να το πω λαϊκά.

Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Ανδρουλάκη, αφού για να ποτίσει όλους τους Έλληνες με το "ποτό της λησμονιάς" χρειάζεται ίσα με 2.000 τόνους από δαύτο, οπότε είναι των αδυνάτων-αδύνατον να βρει τόση ποσότητα, αφήστε που οι Έλληνες δεν είναι Λωτοφάγοι. Ίσως γι' αυτό, λόγω και του επικείμενου Πάσχα έχει χάσει τα αυγά και τα Πασχάλια...

Στην Παροναξία

Φτύστε τον κορφό σας, σταυρώστε τα δάχτυλα, πείτε ξορκισμένο με τον απήγανο και σκεφθείτε μια κυβέρνηση ΣυριζΑ-ΠασοΚ-Μέρα 25. Κι αφού σας φύγει η πρώτη ανατριχίλα ξανασκεφθείτε, πως γίνεται ένα επεισόδιο με τους Τούρκους στο Αιγαίο, στον Έβρο, στην Κύπρο. Σκεφθείτε λοιπόν, να πρέπει να συμφωνήσουν για το πως πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης

Εδώ μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο



ασχέτως εάν αυτοί είναι έτοιμοι να πλακωθούν στις κουτουλιές...

και ο Βαρουφάκης και μαζί μ' αυτούς να συμφωνήσει ο όποιος θα

είναι πρωθυπουργός, που θα έχει προτείνει το ΠασοΚ, το ΚΥΣΕΑ και μαζί με όλους αυτούς και το Υπουργικό Συμβούλιο! Φαντάζεστε για τι αλαλούμ μιλάμε; Φαντάζεστε τι περιμένει τη χώρα μας, αφού μέχρι να συμφωνήσει όλο αυτό το συνονθύλευμα για τον τρόπο που θα αντιδράσει η Ελλάδα, οι Τούρκοι ή που θα πίνουν καφέ στον Πλαταμώνα ή θα μπανιάρονται στην Παροναξία;

Η μυλωνού τον άντρα της

Και το κουλό είναι, πως ενώ ο κάθε λογικός καταλαβαίνει πως αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης είναι για τα μπάζα της πολιτικής, αφού μόνο ακυβερνησία και προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν στη χώρα, από την άλλη έχεις το ΠΑΣοΚ (το οποίο ΠΑΣοΚ συνταυτίζεται με τον Ανδρουλάκη) να ονειρεύεται πως μπορεί να χειραγωγήσει τα πράγματα και να επιβάλει κανόνες στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο; Το ΠΑΣοΚ, που δημοσκοπικά χρειάζεται να αθροίσεις τρία ΠΑΣοΚ και βάλει, για να φτιάξεις μια Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, "η μυλωνού τον άντρα της με τουςπραματευτάδες" κατά πως λέει η παροιμία.

Και λέει τώρα ο Λόης: Άντε και καλά να δεχθούμε, ότι τα πρασινοφρουράκια με λούστρο που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και κάνουν σαν αφιονισμένοι δερβίσηδες, σκίζονται για να κάνουν τα χατίρια του αρχηγού μπας και τους προωθήσει στην Κομματική ιεραρχία ώστε να καθιερωθούν στην πολιτική. Οι παλιοί όμως, οι "παλιές καραβάνες", που κάποιοι από δαύτους είναι στα πράγματα του ΠΑΣοΚ από την εποχή του Αντρέα, πως και μέχρι πότε θα δέχονται τις μικρομεγαλίστικες παλαβομάρες του Ανδρουλάκη;

Να μια καλή ερώτηση, που φυσιολογικά θα απαντηθεί μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων Εκλογών, εκτός εάν επισπευσθούν οι εξελίξεις, καθώς όταν θα βγουν οι δημοσκοπήσεις του Απριλίου εκεί θα παιχθούν πολλά.

Εάν οι δημοσκοπήσεις δείξουν πως το ΠΑΣοΚ έχει πάρει την κατηφόρα, μην εκπλαγείτε απ' αυτά που θα δείτε.

Λες και προέρχεται από παρθενογένεση

Κι επειδή ο Ανδρουλάκης ονειρεύεται να γίνει πρωθυπουργός, αφού μας είπε ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι υποψήφιοι για πρωθυπουργοί, πλην Μητσοτάκη και Τσίπρα, πράγμα που σημαίνει, ότι μεταξύ των επίδοξων μνηστήρων βάζει και την αφεντιά του, ο Λόης, που μπορεί να μην έχει μείνει 9 χρόνια στις Βρυξέλες σαν τον Ανδρουλάκη, αλλά μόλις 19 ημέρες, όμως επειδή ξέρει τα Ελληνικά πράγματα καλύτερα από τον Ανδρουλάκη, θα του πει να μαζευτεί.

Εδώ δεν έχει να κάνει με τίποτα χαρτογιακάδες σοσιαλιστές της Ε.Ε, που όπου σκάνδαλο τσουουουπ και ξεπετάγεται από πίσω και ένας από δαύτους, ή με κάποια συντρόφια της Χαριλάου Τρικούπη, που ψάχνουν καμιά ευκαιρία να τη βολέψουν σε καμιά κρατική θέση (ειδικότης του ΠΑΣοΚ το βόλεμα των ημετέρων). Εδώ θα πρέπει να πείσει κάποιους παλιούς ψηφοφόρους του Κινήματος ότι είναι -τουλάχιστον- σοβαρός, μπας και καταφέρει να τους επανακάμψει. Και θέλει πολλή δουλειά για να τους ξαναφέρει πίσω, καθότι όσο κι αν η σημερινή ηγετική ομάδα προσπαθεί να τους κάνει να ξεχάσουν το παρελθόν λες και το σημερινό ΠΑΣοΚ προέρχεται από παρθενογένεση και δεν έχει καμιά σχέση με εκείνο του Ανδρέα και

του Σημίτη, που εφάρμοζε την πολιτική του: "ελάτε γνωστικοί να φάτε απ' του τρελού το βιός", το παρελθόν δεν ξεχνιέται. Και δεν ξεχνιέται γιατί εάν κάνουμε ένα φλας μπακ στα σκάνδαλα που εξέθρεψαν ή έδωσαν συγχωροχάρτι ή ανέχθηκαν ή είχαν ίδια συμμετοχή πρωτοκλασάτα στελέχη του Κινήματος -με πρώτο και καλύτερο τον Ανδρέα Παπανδρέου- φτιάχνουμε το "libro d' oro της αρπαγής", αφού ξεκίνησαν το 1982 και τερματίστηκαν το 2004!

"Το ποντίκι που βρυχάται"

Καταλαβαίνετε λοιπόν, πως ένα τμήμα του λαού που ψήφισε ΠΑΣΟΚ και αποστασιοποιήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν σοσιαλιστές στα λόγια, δηλαδή σοσιαλιστές της πλάκας και της οικονομίας, αλλά ανήκαν στον ευρύτερο Κεντρώο χώρο, για να πεισθούν να ξαναφορέσουν τα πράσινα, πρέπει ο Ανδρουλάκης να βγάλει κουβάδες ιδρώτα για να τους "επαναπατρίσει". Το θέμα όμως είναι, πως αν συνεχίσει να παριστάνει "το ποντίκι που βρυχάται", κατά την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία με τον Πήτερ Σέλερς, όχι μόνο δεν θα τους φέρει πίσω, αλλά -ελλείψει σοβαρότητας- θα χάσει κάμποσους κι απ' αυτούς που σήμερα δηλώνουν ψηφοφόροι του.

Κι επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι Κεντρώοι, είτε σαν ιδεολογία, είτε σαν ιδιοσυγκρασία, είτε από αταβισμό, στην εποχή μας που ο πολιτικός ρεαλισμός επικρατεί κατά κράτος των ιδεοληψιών, εάν αποφασίσουν να δηλώσουν "παρών" στις Εκλογές, η πρώτη τους επιλογή θα είναι Νέα Δημοκρατία. Οπότε η ρήση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Star Κεντρικής Ελλάδας, που ενόχλησε κάποιους ένθεν-κακείθεν: *"Πιστεύω ακράδαντα ότι στη χώρα μας οι σταθερές κυβερνήσεις που απολαμβάνουν κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αποτελούμενες από ένα κόμμα αλλά όχι μόνο από ένα χρώμα -το τονίζω αυτό- είναι οι πιο κατάλληλες, είναι οι πιο δοκιμασμένες και αυτές που μπορούν τελικά να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα κινηθεί πολύ γρήγορα στο δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει"*, ναι η ρήση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Να ποιοι είναι αποστάτες

Την ίδια στιγμή έχεις τον Τσίπρα και κάποια νούμερα από το ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για "αποστασία" του 1965 και να την χρεώνουν στον αείμνηστο Κώστα Μητσοτάκη, παραβλέποντας κάποια βασικά. Κι επειδή ο Λόης δεν τα παραβλέπει, θα τους πει δυό πραγματάκια για να βάλει την ιστορία στη θέση της:

Αποστατώ σημαίνει ότι φεύγω από ένα Κόμμα και προσχωρώ σε ένα άλλο. Οι 39 βουλευτές της Ενώσεως Κέντρου, που τους αποκαλείτε "αποστάτες του 1965" δεν προσχώρησαν σε άλλο Κόμμα, αλλά ίδρυσαν νέο Κόμμα το "Φιλελεύθερον

Δημοκρατικόν Κέντρον" (ΦΙΔΗΚ) με αρχηγό τον Στέφανο Στεφανόπουλο και όχι βέβαια τον Κώστα Μητσοτάκη. Εάν λοιπόν θέλετε να βρείτε αποστάτες, μην πηγαίνετε 58 χρόνια πίσω. Αρκεί να πάτε μόλις 4 χρόνια πίσω, στον Ιανουάριο του 2019 όταν τέσσερις βουλευτές των Αν.Ελ. και ένας από το Ποτάμι τον Ιανουάριο του 2019 την κοπάνησαν από τα Κόμματά τους και δεν ίδρυσαν νέο Κόμμα, αλλά έγιναν γιουσουφάκια και υποπόδια του Τσίπρα εντασσόμενοι στον ΣυΡΙΖΑ...

Καμμένος: "Τα χρήματα πολλές φορές δεν φαίνονται"

Και αν αυτό δεν σας αρκεί, δείτε τι έλεγε ο ..."κατακαημένος" από τους βουλευτές του Καμμένος εκείνη την εποχή: *"Νιώθω προδομένος. Ας μείνουν με τις καρέκλες. Έχουμε σχέδιο αποστασίας που σχεδιάστηκε από τον πρωθυπουργό και εκτελέστηκε. Αυτός ο σχεδιασμός δείχνει ότι ο Τσίπρας πέραν του ότι ήθελε να κλέψει βουλευτές για να έχει πλειοψηφία και δεν του βγήκε κεντροαριστερή αλλά κεντροδεξιά με αποστάτες, είναι κυβέρνηση αποστατών. Τα χρήματα πολλές φορές δεν φαίνονται ή φαίνονται πολύ αργά κάποια στιγμή. Αυτά που δόθηκαν μπροστά στα μάτια μας ήταν οι θέσεις."*

Κι αφού τους στόλισε κατάλληλα, έπιασε ονομαστικά την Έλενα Κουντουρά, τον Βασίλη Κόκκαλη και τον Τέρενς Κουίκ λέγοντας: *"Είχαν πάρει δημόσια θέση κατά των Πρεσπών. Οι δύο εξ αυτών εξελέγησαν με ένα κόμμα που είχε ως καταστατική αρχή ότι δεν παραχωρεί το όνομα της Μακεδονίας. Και οι τρεις έλεγαν ότι θα παλέψουμε για το όνομα της Μακεδονίας. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα που ερχόντουσαν ορκίζονταν ότι η θέση τους ήταν αυτή και δεν θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Ξαφνικά ο Κουίκ, η Κουντουρά και ο Κόκκαλης βρίσκονται με την αλλαγή της συνείδησης από το "όχι" στο "ναι" στις Πρέσπες και δημόσια ο πρωθυπουργός τους προσφέρει υπουργική καρέκλα που δεν την πήραν από τον Τσίπρα αλλά από τους Αν.Ελ".*

Καταλάβετε, λοιπόν, τι σημαίνει "αποστασία"; Αποστασία δεν είναι το αποχωρώ από ένα Κόμμα για να δημιουργήσω ένα καινούργιο, όπως έγινε το 1965, αλλά το αποχωρώ από ένα Κόμμα για να ενταχθώ σε ένα άλλο για να πάρω θέσεις, αξιώματα ή και χρήματα (κατά τον Καμμένο)...

Για βόλτα λέτε να πήγε;

Εάν χρόνια τώρα απασχολεί τους ανθρώπους το ερώτημα "αν η κότα έκανε τ' αυγό ή το αυγό την κότα", τον Λόη τον

απασχολεί κάτι άλλο, κατά πολύ σοβαρότερο: Άραγε, **"Η Αριστερά γέννησε την υποκρισία ή η υποκρισία την Αριστερά;"** Ναι, εδώ σας θέλω, να μου δώσετε μια πειστική απάντηση.

Πάντως, αν θέλετε τη άποψη του Λόη, άδικα κουράζετε το μυαλουδάκι σας. Ούτε **"η Αριστερά γέννησε την υποκρισία, ούτε η υποκρισία την Αριστερά"**, αφού Υποκρισία και Αριστερά είναι ένα και το αυτό, το ίδιο πράγμα δηλαδή!

Στο Παρίσι λοιπόν, πήγε η Γραμματέας της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου κι επειδή τέτοια γεγονότα είναι κοσμοϊστορικής σημασίας, σείστηκε ο πλανήτης. Φαντασθείτε, ότι μέχρι και τα χρηματιστήρια, από το Τόκιο και τη Ν. Υόρκη, μέχρι το Σίτυ και την Φραγκφούρτη κόντεψαν να καταρρεύσουν. Και μη νομίζετε ότι η Σβίγκου είναι καμιά ξιπασμένη να τρέχει στα Παρίσια για ψώνια και τουρισμό, όπως έκανε ο αρχηγός της, που με το κρατικό αεροπλάνο πήγαινε τσάρκα την Περιστερά και τα παιδάκια του στη Γαλλία να δουν την Disneyland. Η Σβίγκου πήγε εκεί από συντροφική αλληλεγγύη. Αμέ, τι νομίζετε; Για βόλτα λέτε να πήγε; Για να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων, να συναντηθεί με στελέχη των Αριστερών Κομμάτων που συγκροτούν τον συνασπισμό NUPES, αλλά και για να συμπαρασταθεί στους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν πήρε το κορίτσι το δρόμο της ξενιτιάς.

"Liberté, Égalité, Fraternité, (Hypocrisie)"

Μπράβο στη Σβίγκου λέει ο Λόης, που πήγε να διαμαρτυρηθεί επειδή ο άκαρδος Μακρόν ανέβασε το όριο συνταξιοδότησης στα 64 έτη προκειμένου να περισώσει το ασφαλιστικό της Γαλλίας.

Βέβαια, θα μου πείτε, πως όταν ο "δήμιος των συνταξιούχων" Κατρούγκαλος ανέβαζε στην Ελλάδα το όριο συνταξιοδότησης στα 67έτη, η "mademoiselle Svigou" την αποκαλώ στα Γαλλικά για να μην της χαλάσω το ...Παριζιάνικο όνειρο, "elle faisait le raon" όπως θα έλεγε ο φίλος της ο Μελανσόν, τουτέστιν "έκανε το παγώνι" -όπως λέει στα Ελληνικά- ο Λόης.

Τσιμουδιά λοιπόν η Σβίγκου, όταν ο Τσίπρας, ο Κατρούγκαλος και η Αχτσιόγλου καρακαταξέσκιζαν τους υφιστάμενους συνταξιούχους και κατακρεουργούσαν τους επίδοξους. Σιγά τότε, που η Σβίγκου θα νοιαζόταν για το Μήτσο, τον Αποστόλη, τον Θωμά, την Μαρία, τη Χριστίνα, την Άννα. Όμως τώρα, που ο Μακρόν δεν είναι δικός τους, ξύπνησε ο διεθνισμός των Ζαίων κι έτσι για χατίρι του Πιέρ, του Ζαν, του Κλωντ, της Ιζαμπέλ, της Μπριζίτ και της Καρολίν, να' σου στο Παρίσι η Σβίγκου.

Με όλα αυτά, το εθνικό σύνθημα της Γαλλίας (προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης του 1786): "Liberté, Égalité, Fraternité" (Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφσύνη") μου μοιάζει μάλλον "κολοβό" και χρήζει βελτίωσης. Αν του προσθέσουν και

το "Hydrocrisie" (Υποκρισία) που εκφράζει πλήρως την Αριστερά, τότε θα είναι ταμάμ με την περίπτωση.

"Τον ...έγχρωμο κι αν τον πλένεις"

Ήθελα να πω την παροιμία: "τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς", αλλά με τους δικαιωματιστές, τους αντιρατσιστές και όλους τους "στες" που έχουμε μπλέξει, άσε είπα ρε Λόη, μη βρεις κάνα διάολο. Αντί για "αράπη" κοπάνα εκεί ένα "έγχρωμο" να 'χεις την κεφαλα σου ήσυχη. Βέβαια, για να μιλάμε σωστά Ελληνικά, το "αράπης" δεν βρισιά, ούτε υποτιμητική έκφραση, αφού προέρχεται από το Άραψ, δηλαδή τον Άραβα. Τώρα, αν οι διάφοροι "στες" θεωρούν ύβρη το να πεις κάποιον Άραβα, τι να σας πω εγώ ο καφερός; Ας πάνε να εξηγήσουν την άποψή τους αυτή στους Άραβες και αν ξεμπερδέψουν μαζί τους, να μου γράψουν.



Η Ειδομένη που θέλουν αυτοί



Η Ειδομένη που θέλουμε εμείς

Αμ το άλλο; Ποιο άλλο; Αυτό, που τους λένε "έγχρωμους", θέλω να πω. Ο Λόης ξέρει για έγχρωμη τηλεόραση, ξέρει για έγχρωμο σινεμασκόπ, ξέρει για έγχρωμα ρούχα, αλλά έγχρωμος άνθρωπος, δεν λέει ρε παιδιά. Δηλαδή, τι είναι οι νέγροι; Τετραχρωμίες σαν τα έντυπα;

Συριζέϊκη λαθρολαγνεΐα

Τέλος πάντων. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους στο χρώμα τους και τους διάφορους "στες" στη λόξα τους και πάμε στο θέμα. "Το αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς", λέει η παροιμία που έρχεται και δένει με τους Ζαΐους στο απόλυτο. Λαθρολάγνοι ήσαν το 2000, λαθρολάγνοι ήσαν το 2010, λαθρολάγνοι το 2015, λαθρολάγνοι παραμένουν το 2023. Και να πεις ότι δεν έζησαν την αθλιότητα του 2015 με το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, λαθορομετανάστες, δολοφόνους ισλαμιστές και το κάθε καρυδιάς καρύδι που κατάκλυσαν τα νησιά και την χερσαία Ελλάδα και δεν άφησαν μποστανί, δέντρο, σπίτι στην εξοχή και ό,τι έπεφτε στην πλώρη τους που να μην το ψειρίσου;. Τα έζησαν όλα αυτά, αλλά είπαμε: Το σαπούνι σου χαλάς με τους Συριζαΐους. Και καλά η κυρά-Τασία που μας έλεγε ότι λιάζονται και μετά ...χάνονται. Και καλά ο Μάρδας που τους βάφτισε "επενδυτές" και γέλαγαν μαζί του και τα αφρόσφαρα του Θερμαϊκού. Και καλά ο Φίλης που προχθές έλεγε: "Θα πρέπει να διασφαλίζεις τα σύνορά σου αλλά με τη δυνατότητα όποιος έρχεται κέτης στα σύνορα να μπορεί να εξετάζεται η περίπτωση του και όχι να γίνονται επαναπροωθήσεις με κόστος ζωών". Και καλά ο Τζανακόπουλος

που λέει ότι η προστασία των συνόρων μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα. Ναι, τέτοια λένε οι Ζαΐοι, όμως αυτός που το τερμάτισε είναι ο ...Παπασπιτούλης, εσείς πείτε τον και Παπαδημούλη, που κατέθεσε τροπολογία στην Ευρωβουλή, ζητώντας τη μη χρηματοδότηση του φράχτη στον Έβρο!

Αμέ, τι νομίζετε; Δεν θα έβαζε εμπόδια στη χρηματοδότηση του φράχτη η "προοδευτική" Αριστεράντζα με τα 32 σπίτια, με μετοχές και αμοιβαία κεφαλαία πάνω από 550 χιλ ευρώ, με τραπεζικούς λογαριασμούς 985.000 ευρώ και εισοδήματα με τη σύζυγό του για το 2020 γύρω στις 200 χιλ ευρώ;

Με λίγα λόγια, φτώχεια και των γονέων για τον Αριστερό και προστάτη των αδυνάτων Παπαδημούλη, που δεν θέλει τον φράχτη

Εάν σταματήσουν να έρχονται λαθραΐοι, τι θα τα κάνω τα 32 σπίτια, που κάποια από αυτά μέσω ΜΚΟ τα ενοικιάζω σε δαύτους; Στον -άντε να μην το πω-θα τα βάλω;



Ο τρίτεκνος με το σπιτάκι



Αφού πιάσαμε τον Παπαδημούλη με τα 32 σπίτια, ευκαιρία να πούμε και πέντε πραγματάκια για τον Ραγκούση, έστω κι αν αυτός, ο ...φτωχούλης σοσιαλιστής έχει μόνο ένα (1). Ναι, ναι, μόλις ένα (1) έχει ο πρώην Πασόκος που είδε το φως το αληθινόν και ανένηψε, παρατώντας το ΠαΣοΚ και πηγαίνοντας στον ΣυΡΙζΑ. Ένα, μα τι ένα. Σαν το ανέκδοτο που λέει: "Νάνος, μα τι νάνος" (τη συνέχεια του ανεκδότη δε μπορώ να σας την γράψω γιατί θα ρίξουμε το επίπεδο της στήλης). Ένα σπιτάκι λοιπόν, μόλις 450 τετραγωνικά, με έξι υπνοδωμάτια και επτά μπάνια, με πισίνα 60 τ.μ, και γήπεδο τένις.

Ε, τι πιο λογικό, το σπιτάκι αυτό που στεγάζει ...τσίμα-τσίμα μια 5μελή οικογένεια, να έχει χρηματοδοτηθεί από την Εργατική Εστία με τη δανειακή σύμβαση να αναφέρει πως θα είναι 200 τ.μ; Τώρα, πως από 200 τ.μ. έγινε 450 τ.μ, όπως διαφημίζεται στα τουριστικά έντυπα, αυτό μόνο με **θαύμα της ντόπιας Παναγίας,**

της Εκατονταφυλιανής, μπορεί να εξηγηθεί. Εκτός αν με καμιά τζότζα μεγάλωσε κατά 250 τ.μ, οπότε έχει αξία να μάθουμε αν, πότε και με ποιες διατάξεις νομιμοποιήθηκε.

Κι επειδή -όπως διέρρευσε- ο Ραγκούσης δηλώνει ετησίως έως 11.463 ευρώ από ακίνητα και ο Λόης δεν ανέχεται να κατηγορούν τον Τομεάρχη ...Διαφάνειας του ΣυΡΙζΑ), θέλει κάποιος να του εξηγήσει, πως βγαίνουν τα 11.463 ευρώ ετησίως, αφού με βάση τα διαφημιστικά της βίλας, η εβδομαδιαία ενοικίασή της στοιχίζει 14.700 ευρώ, που σημαίνει 58.000 το μήνα. Εάν μάλιστα υπολογίσουμε την φουλ σαιζόν (ένα 3μηνο), αυτό σημαίνει 174.000 ευρώ στην τσέπη του Ραγκούση. Ε, δεν είναι και λίγα για τον ...τρίτεκνο Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣυΡΙζα...

Απεργοί επί του ασφαλούς

Επιστρέφουμε στα καθήκοντά μας είπαν με ανακοίνωσή τους οι καθηγητές του Εθνικού Θεάτρου, που από τις 8 Φεβρουαρίου ..."απεργούσαν" σε ένδειξη συμπαραστάσης προς τους καλλιτέχνες, που τι ζητούν οι άνθρωποι; Το πιο απλό

Δεν περίμενα τίποτε
καλύτερο απ' την
δράκα απατεώνων
που μας κυβερνά.
ΘΑ ΤΟΥΣ ΦΑΜΕ!



ΜΑΜΑ ΜΟΥ!!!
Καλύτερα το 'χω
να με φάει
η μαρμάγκα
παρά αυτή!



και εύλογο. Να τελειώνουν κάποια σχολή ιδιωτική (κατά βάση) Θεάτρου, κινηματογράφου κλπ και αυτομάτως να θεωρούνται πτυχιούχοι ΑΕΙ! Μα -θα μου πείτε- για να παίξουν οι ηθοποιοί στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση κ.ο.κ, χρειάζονται πτυχίο από ΑΕΙ; Όχι βέβαια, αλλά έλα που κάποιοι από αυτούς λιγουρεύονται θέσεις στο δημόσιο, οπότε το πτυχίο είναι προσόν για να πάρουν τη Θεσούλα αλλά και για να ανεβάσουν το μισθό τους.

Οι αξιότιμοι κ. κ. καθηγητές έλυσαν λοιπόν την απεργία τους, που στην ουσία ήταν η ευκαιρία τους να κάνουν -επί του ασφαλούς- την "επαναστατική τους γυμναστική", όμως την ίδια στιγμή γέλαγε ο κάθε λογικός άνθρωπος μαζί τους. Ναι, για γέλια είναι οι άνθρωποι αυτοί, που παραιτήθηκαν αφού είχε λήξει θητεία τους, άρα δεν διακύβευαν τίποτα.

"Απεργία" λοιπόν οι καθηγητές που είχε λήξει η θητεία του, κατάληψη κάποιοι αριστεροί στο Εθνικό, χάθηκαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και τι μας έμεινε από αυτή την κινητοποίηση; Το αβαντάρισμα της πάντα υποκριτικής Αριστεράς στο αίτημα να αναγνωρισθούν ως πτυχία ΑΕΙ τα πτυχία των θεατρικών ιδιωτικών σχολών. Και είναι υποκριτική η Αριστερά, γιατί αυτή, που αντιτίθεται και μάχεται κατά των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, θέλει τα "εργαστήρια" ισότιμα των ΑΕΙ!

Όμως, αν η όλη στάση των καθηγητών προκαλεί γέλιο, υπάρχει και η άλλη πλευρά, αυτών που έτρεχαν στην "πολιορκία" του Εθνικού Θεάτρου, όπως καλή ώρα, η Τάνια Τσανακλίδου που αφού τραγούδησε εμπρός από το Εθνικό Θέατρο, άρχισε να ωρύεται κατά της κυβέρνησης γιατί η εν λόγω κυρία έπρεπε να φέρει σε πέρας το Συριζέϊκο της καθήκον.

Άνθρωποι της κουλτούρας

Κι επειδή έπρεπε κάπως να μασκαρέψουν την επιστροφή τους στα καθήκοντά τους, οι "φο επαναστάτες" να τους πω; οι "γιαλαντζί επαναστάτες" να τους πω; άντε να τους πω οι "κωλοτούμπες επαναστάτες" για να τελειώνουμε, έβγαλαν και ανακοίνωση, που αυτή κι αν είναι γέλια. Δείτε κάποια σημεία της και αν καταλάβετε - καταλάβετε. Εξάλλου άνθρωποι της κουλτούρας είναι οι άνθρωποι, οπότε, που να μπείτε εσείς στο προχωρημένο πνεύμα τους, με το κοινό και πεζό σας μυαλό.

Μας είπαν λοιπόν μέσω της ανακοίνωσής τους, πως:

-**"Οι συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά"**, χωρίς να μας λένε τι έχει αλλάξει.

-**"Η συγκυρία είναι πιεστική"**, ούτε εδώ μας λένε ποια είναι η συγκυρία και πια η πίεση

-**"Η επιθυμία των σπουδαστών να επιστρέψουν στα μαθήματα"**, μπράβο φιλομάθεια!

-**"Η τραγωδία των Τεμπών"**, τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει η τραγωδία με τους ηθοποιούς, μόνο τα αριστερά μυαλά μπορούν να τα συνδυάσουν.

-*"Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, άρα δεν υπάρχει συνομιλητής για να ασκήσουν πίεση"*, άλλο παραμύθι κι αυτό, αφού οι αρμόδιοι για την περίπτωση τους υπουργοί θα είναι στη θέση τους μέχρι την ημέρα των Εκλογών.

Ναι, τέτοια μας λένε οι τύποι που κάποιοι από αυτούς αποτελούν δολοφόνους της Τέχνης και της κουλτούρας πουλώντας παραμύθια γιατί δεν έχουν το σθένος να μας πουν ότι όλη αυτή η καρικατούρα έγινε για το βόλεμα στο δημόσιο και για να πολεμήσουν την κυβέρνηση της Ν. Δ.

Από πιτσιρίκια στρατευμένοι στην Αριστερά είναι οι περισσότεροι από δαύτους και για χατίρι της έχουν στήσει όλο αυτό το καθοδηγούμενο σκηνικό, ψαρεύοντας σε θολά νερά.

Στα γκρουπούσκουλα της Κουμουνδούρου

Όσο για την Τσανακλίδου που έβγαλε όλη τη χολή της εμπρός από το Εθνικό θέατρο κρατώ δύο πράγματα από αυτά που είπε προ ημερών: *"Προσωπικά δεν θα πάψω να συμμετέχω στις κινητοποιήσεις όσο κι αν με στοχοποιούν όσο κι αν με βρίζουν οι στρατοί των τρολ."*

Και λέει στην κυρία ο Λόης: Οι στρατοί των τρολ καλή μου κυρία είναι υπόθεση του Συριζα από την υπόγα της Κουμουνδούρου με όργανα τους λιγούρηδες των 0,60 ευρώ ανά ανάρτηση, που κάποιοι μάλιστα από δαύτους, είναι γνωστοί στην

πιάτσα. Εξάλλου όπως έχει πει επωνύμως ο δημοσιογράφος Άρης Δαβαράκης, αυτός με έναν συνεργάτη του πληρωνόντουσαν με 1.500 ευρώ από το γραφείο του σήμερα καταδικασμένου αμετάκλητα Παππά για να στήσουν τον



ιστότοπο "To portal" ώστε να κάνουν "παιχνίδι" υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Και κατονόμασε σαν εγκέφαλο αυτής της ιστορίας τον Βερναδάκη. Όμως η υπόθεση αυτή, όπως και πολλές άλλες παρόμοιες, έχουν και "ουρά". Όταν τέθηκε το ερώτημα από ποιόν λογαριασμό πληρωνόταν ο Δαβαράκης; ο υπεύθυνος Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι δεν χρηματοδοτούνταν από τον επίσημο λογαριασμό του κόμματος. Όμως, απάντηση για την πηγή προέλευσης των χρημάτων, ακόμα δεν έχει δοθεί, ασχέτως εάν αυτά που κατήγγειλε ο Δαβαράκης εμπίπτουν στα Ποινικό Κώδικα, αφού σχετίζονται με τη διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος.

Όσο για τη δήλωσή σου κυρία μου: **"Στηρίζω τον ΣΥΡΙΖΑ και θα εξακολουθήσω να τον στηρίζω"**, σιγά το νέο. Φτάνει κανείς να δει την ξινίλα σου, την συμπεριφορά σου και να ακούσει αυτά που λες, για να σε κατατάξει, χωρίς δεύτερη κουβέντα, όχι σαν φίλα διακείμενη προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στα γκρουπούσκουλα της Κουμουνδούρου.

Μπα, μπα, τι βλέπω;
Σήμερα είναι
Πρωταπριλιά;
Χρόνια μας Πολλά
συνάδελφε
Τσιπρόκιο!



Χρόνια μας
Πολλά
σύντροφε
Πινόκιο!



(Μετάφραση από τα Γαλλικά):

**“Τσίπρας, Ιγκλέσιας, Μελανσόν, Λε Πεν
Οι τσαρλατάνοι εναντίον
της Ευρώπης
-Μια ιστορική πάλη
-Η διεθνής των απατεώνων”**

Επειδή προχθές ο Τσίπρας αναφέρθηκε στο Γαλλικό περιοδικό "Le Point" αλλάζοντας (σιγά την πρωτοτυπία για τον Τσίπρα) το νόημα του κειμένου του, ας του θυμίσουμε την άποψη του ίδιου περιοδικού για την αφεντιά του:

Πιάνει αυτόν πρώτον-πρώτον και βάζει δίπλα του τον Ιγκλέσιας των Ποδέμος, τον Μελανσόν και την ακροδεξιά Λεπέν και τους "στολίζει" με τον χαρακτηρισμό: "Τσαρλατάνοι"!

Κι επειδή δεν τους αρκούσε το "Τσαρλατάνοι", τους ονόμασε και "Απατεώνες" για να έρθει να δέσει το γλυκό!

Και λέει τώρα ο Λόης προς τους Συριζαίους: Λοιπόν, σύντροφοι, σας περιποιεί τιμή να χαρακτηρίζεται "τσαρλατάνος" και "απατεώνας" ο αρχηγός σας και να εξομοιώνεται με τη Λεπέν; Αν ναι, ξαναψηφίστε τον και το κρίμα στο λαιμό σας!



LA GRANDE SÉRIE D'ÉTÉ DE MICHEL ONFRAY
LES FEMMES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE épisode 1

Le Point

www.lepoint.fr Hebdomadaire d'information du jeudi 9 juillet 2015 n° 2235

Tsipras, Iglesias, Mélenchon, Le Pen...

**Les charlatans
contre l'Europe**

Un combat historique

- L'internationale des imposteurs
- Le destin européen, par J. Galbraith, K. Rogoff, P. Sloterdijk

EXCLUSIF
Alexis Tsipras :
« Le plus courageux,
c'est le pape »

Θέλουν "Πρέσπες" και στο Αιγαίο!

Ό,τι και να πούμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν με τίποτα. Πάρτε για παράδειγμα το Νίκο Φίλη, που είπε προχθές σε συνέντευξή του: **Χρειάζεται να χαραχθεί μια καινούργια πολιτική με την Τουρκία, την έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά το πρότυπο της Συμφωνίας των Πρεσπών.**

- Δημοσιογράφος: Θα μπορούσε να καταλήξει σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο;

- Ν. Φίλης: **Δεν το ξέρω αυτό, πρέπει να συζητηθεί.**

Και λέει - τώρα - ο Λόης: Τι να συζητηθεί ρε φίλε; Αυτό που έχουν πει εδώ και κάτι χρονάκια οι δικοί σας υπουργοί Εξωτερικών; Μήπως πρέπει να σου φρεσκάρουμε τη μνήμη και να σου θυμίσουμε τι έλεγε το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νίκος Κοτζιάς τον Μάρτιο του 2019 στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών; Για να το θυμηθούμε:

"Αν αρχίσεις στις διεθνείς σχέσεις και είσαι μοναχοφάης λέγοντας "όλα δικά μου", τότε είσαι κι εσύ μέρος του προβλήματος. Αυτό που θα εξασφαλίσεις την ασφάλεια - με τις δύο τετραμερείς - πρέπει να κάνεις και που προσπάθησα να κάνω είναι και να δώσεις μια προοπτική ότι η Τουρκία, όχι στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά στη Μεσόγειο συνολικά, θα συμμετάσχει σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να βρεις τρόπους οργάνωσης επιχειρηματικούς, τις μπίζνες, της δουλειάς, που να συμμετάσχει σε αυτό που της αντιστοιχεί και της αρμόζει."

Και παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Κοτζιά, ένα άλλο πρώην μέλος του ΚΚΕ (στέλεχος από 15 ετών της ΚΝΕ και μετέπειτα της Πανσπουδαστικής) ο διάδοχος του Κοτζιά Γιώργος Κατρούγκαλος, μας είχε πει:

"Πως μπορεί κάποιος να αποκλείσει από αυτή την περιοχή την Τουρκία η οποία έχει τόσα χιλιόμετρα ακτή στη Μεσόγειο; Κανείς δεν ισχυρίζεται το αντίθετο από αυτό. ... Ασφαλώς βλέπουμε θετικά την συμμετοχή της Τουρκίας στην ενεργειακή εξίσωση της ανατολικής Μεσογείου".

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν με τίποτα. Μια ζωή θα είναι εθνικά παρεκκλίνοντες και επικίνδυνοι για την πατρίδα. Εξάλλου, δεν έχει περάσει δα και κάνας αιώνας, από τότε που ο Ζουράρις (πρώην μέλος του ΚΚΕ κι αυτός) έλεγε: **"Και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει."**



Μη μου τον ξυπνήσετε, γιατί ξύπνιος, θα μας φλομώνει στη μπαλαφάρα...

*Αυτά για σήμερα,
θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα
Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας
Πάντα δικός σας
Λόης
(κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος)*