

Σε λίγες ημέρες εκλέγουν Πρόεδρο. Ευκαιρία να γελάσει πας πικραμένος

τα γαλάζια μου γράμματα

ΛΟΗΣ

74

σχολιάζει στην e-εφημερίδα μας την επικαιρότητα

"Απούσα η κυβέρνηση από την πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη" μας είπε η Αχτσιόγλου. Και λέει κι ο Λόης με τη σειρά του: Τι να κάνουμε μαντάμ; Δεν είναι –βλέπεις- όλοι σαν τον Τσίπρα, που ...πρώτος έτρεξε μετά από 19 ημέρες στο Μάτι για να σβήσει τη φωτιά...

**Ναφθαλίνη-περιτρίμματα-ψεκασμένοι**

Λοιπόν, δεν ξέρω τι νοιώθετε εσείς, αλλά ο Κυριάκος και μια σειρά από υπουργούς του έχουν κάθε λόγο να γελάνε. Και πώς να μη γελάνε, όταν κάθε λίγο και λιγάκι έχουν την απαξιωμένη από τον λαό αντιπολίτευση να ζητά μετ' επιτάσεως την παραίτηση κάποιου εξ αυτών, μηδέ του ίδιου του Μητσοτάκη εξαιρουμένου.

Και η πλάκα είναι, γιατί περί πλάκας και γελοιότητας πρόκειται, πως βλέποντας το



πως στοχεύουν, συντεταγμένα και με μεθοδολογία της αιμνήστου μνήμης Σοβιετίας, τότε που πρώτα δολοφονούσαν χαρακτήρες, μετά τους απαξίωναν και μεθ' ου πολύ ερχόταν και η "εξαφάνιση" των περιπεσόντων στη δυσμένεια του ηγέτη συντρόφων, έτσι και η δική μας Αριστερά της ναφθαλίνης, συνεπικουρούμενη από τα περιτρίμματα του πάλαι ποτέ παντοδύναμου ΠΑΣΟΚ και τους ψεκασμένους της κατ' επίφασιν Δεξιάς, κάθε λίγο και λιγάκι ζητούν και την παραίτηση κάποιου από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

## Ψυχωτικοί

Μπορεί το "κόλλημα" αυτό να είναι διασκεδαστικό και αντικείμενο έμπνευσης των επιθεωρησιογράφων, όμως δεν παύει να είναι ανησυχητικό καθώς εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με πολιτικές πράξεις, αλλά με ψυχωτικές καταστάσεις.

Ναι, είναι ψυχωτικοί οι άνθρωποι με το θέμα των παραιτήσεων, αφού δεν έχουν ζητήσει τις παραιτήσεις μόνο αυτών που παρουσιάζουμε στις φωτογραφίες, αλλά και κάμποσων ακόμα, σε σημείο, που έτσι και γινόταν το "χατίρι" τους δεν θα εύρισκε ανθρώπους ο Κυριάκος για να τοποθετήσει στις θέσεις των υπουργών.

Το ευσίωνο είναι, ότι από τη στιγμή που όποιος ή όποια δεν υποκύπτει στις απαιτήσεις τους και δεν ενδίδει στις απόψεις τους μπαίνει αυτομάτως στο σκόπευτρο των εντύπων, των σάϊτς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχονται από την ανίερη συμμαχία των παρωχημένων από την εποχή μας Αριστερών και των καπηλευτών της Δεξιάς, καταδεικνύει ότι ο Ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί με ποιους έχει να κάνει και γι' αυτό με την εκλογική του συμπεριφορά αγκαλιάζει το Κόμμα που αποπνέει αρχές, αξία, σοβαρότητα και έχει να επιδείξει έμπρακτο έργο.

Και το Κόμμα αυτό έχει ονοματεπώνυμο: Νέα Δημοκρατία.

Όσο για την ζαλισμένη Αντιπολίτευση ας την αφήσουμε στην ψυχωτική δίνη της, αυτή, που συναθροιζόμενη στη σειρά των πολιτικών αμαρτημάτων της την έχει απαξιώσει στη συνείδηση των πολιτών.

**Προς: Κυρία Έφη Αχτσιόγλου**

**Ενταύθα**

**Αφού κυρία μου θέλετε να ηγηθείτε σ' ένα Κόμμα, έστω σαν τον ΣυΡΙΖΑ, καλό είναι να μην λέτε κουταμάρες κατά του ομότιμου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και Προέδρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Κρήτης καθηγητή Ιωακείμ Γρυσπολάκη, γιατί ο δρόμος που επιλέξατε είναι καταδικασμένος από την συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας.**

**Και για να μην εκτίθεσθε με αυτά που λέτε, δεν είναι κακό να ρίξετε μια ματιά στο Σύνταγμα. Δεν βλαπτει.**

## Να τους θυμίσω ένα γεγονός

Τελικά για μια ακόμη φορά οι άνθρωποι αυτοί βάλθηκαν να μας αποδείξουν πως δεν έχουν ούτε ιερό μήτε όσιο.

Σ' αυτούς, που κατ' ευφημισμὸν αποκαλούμε αντιπολίτευση -αντί για πολιτικά ερείπια- αναφέρομαι, παίρνοντας σαν αφορμή τη στάση τους μετά το περιστατικό στην Κακιά Σκάλα, που λόγω πυρκαγιάς στο βυτιοφόρο με το αέριο κόπηκε η κυκλοφορία, που λογικό ήταν να επιφέρει την ταλαιπωρία οδηγών και επιβατών που εγκλωβίστηκαν επί της Εθνικής οδού.

Ή αντιπολίτευση λοιπόν, με προεξάρχοντα τον μισοδιαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να εκφράσουν την ανακούφισή και τα συγχαρητήρια τους προς την πυροσβεστική και την αστυνομία που με κίνδυνο της ζωής τους ενεργούσαν δίπλα σε μια "βόμβα" -γιατί ευχαριστίες ή συγχαρητήρια προς την κυβέρνηση θα ήταν αστείο περίμενα- εξέμεσαν για μια ακόμη φορά το δηλητήριό τους για να αποδείξουν για μια ακόμη φορά την πολιτική τους υπηδαινότητα.

Και δεν είναι μόνο μηδαμινοί, αλλά και αδιάφοροι για τον αν θα χαθούν ανθρώπινες ζωές, αρκεί να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν και να φθείρουν την κυβέρνηση, λησμονώντας το τραγικό γεγονός του 1999 στον περιφερειακό δρομο που περνά έξω από τα Καμένα Βούρλα.

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Απριλίου 1999 και στο 146<sup>ο</sup> χιλιόμετρο της Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας η Τροχαία σταματούσε κάποια

**Σύντροφοι όρνεα  
φεύγουμε για την  
Κακιά Σκάλα γιατί  
οσμίζομαι πως θα  
βγάλουμε πολιτικό  
κέρδος από εκεί...**





**Όπως γράφουν Χατζατζάρη  
οι ...έγκυρες: Αυγή, Δημοκρατία,  
"Εφ. Συν." Και Ριζοσπάστης,  
για την ταλαιπωρία των διερχομένων  
από την Εθνική Οδό λόγω της φωτιάς  
στο βυτιοφόρο με το αέριο φταίει  
η ανίκανη κυβέρνηση!**



**Θα μπορούσε  
στο τάκα-τάκα να  
φτιάξει 5-6 τούνελ  
και να ανοίξει  
μια νέα Εθνική Οδό  
για να ξεμπλοκάρει  
τ' αυτοκίνητα ώστε  
να μην ταλαιπωρείται  
ο κοσμάκης!**

**Και τι ήθελες να κάνει  
ρε Καραγκιόζο η κυβέρνηση;  
Να αφήσει τα αυτοκίνητα  
να περνούν ελεύθερα και αν  
έσκαγε το βυτίο με το αέριο  
να είχαμε εκατοντάδες νεκρούς;**



από τα διερχόμενα αυτοκίνητα για έλεγχο. Μεταξύ των αυτοκινήτων που σταμάτησε είναι και ένα βυτιοφόρο γεμάτο προπάνιο. Τη στιγμή που γινόταν ο έλεγχος ένα φορτηγάκι τύπου βαν πέφτει στο πίσω μέρος του βυτιοφόρου και παίρνει φωτιά. Η Τροχαία ειδοποιεί την Πυροσβεστική Λαμίας και μόλις καταφθάνει το πρώτο όχημα οι τρεις πυροσβέστες του ετοιμάζουν με γρήγορες κινήσει τη μάνικα, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να κάνουν τίποτα, καθώς εκείνη τη στιγμή ανεφλέγη τα προπάνια και ακολούθησε μια έκρηξη που συγκλόνησε τη περιοχή δημιουργώντας συνθήκες κολάσεως.

Αποτέλεσμα: Νεκροί, οι τρεις ηρωικοί πυροσβέστες, ο οδηγός του βαν, που

βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης και κυριολεκτικά εξαυλώθηκε αφού δεν βρέθηκε πουθενά ίχνος του και ο οδηγός του βυτιοφόρου που αν και είχε απομακρυνθεί σε απόσταση περί τα 200 δέχθηκε στο κεφάλι ένα κομμάτι λαμαρίνας (προϊόν της έκρηξης) που εκσφενδονίζεται. Εκτός των νεκρών υπήρξαν και 14 άτομα ακόμα, ενώ τα κομμάτια του βυτίου έφθασαν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα, η καμπίνα του βυτιοφόρου "πέταξε" και έπεσε 700 μέτρα μακριά καταστρέφοντας τη στέγη ενός κτηρίου!

### **Κουταμάρες και ερωτήματα**

Κι επειδή εύλογα θα με ρωτήσετε: "Καλά, πως σου 'ρθε τώρα να καταπιαστείς με ένα θλιβερό γεγονός που έγινε πριν από 24 χρόνια", θα σας απαντήσω ότι το γεγονός της Κακιάς Σκάλας ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο καθώς η

φωτιά εξεδηλώθη στο ίδιο το βυτιοφόρο και ο κίνδυνος της έκρηξης ήταν πολύ πιο άμεσος. Παράλληλα λόγω των αθρόων μετακινήσεων λόγω των Αυγουστιάτικων διακοπών η Αθηνών - Κορίνθου ήταν γεμάτη αυτοκίνητα, όχι μόνο η Νέα Ε.Ο αλλά και η Παλαιά.

Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν, για τι εκατόμβη νεκρών θα μιλούσαμε εάν γινόταν κάτι ανάλογο με τα Καμένα Βούρλα;

Το φοβερό όμως, δεν είναι, πως το αντιλαμβάνεσθε μόνο εσείς, αλλά πως σίγουρα το αντιλαμβάνεται και η αντιπολίτευση και τα ενεργούμενά της, που από την πρώτη στιγμή έσπευσαν να "σταυρώσουν" την κυβέρνηση κατηγορώντας την για "ανικανότητα", για "το αίσχος της κυβέρνησης", για την "πολύωρη αναμονή στην ουρά", για τα "μωρά που κλαίγανε μέσα στα αυτοκίνητα", για "αρρώστους που έπαιζαν με τη ζωή τους" και άλλα τέτοια "ξύλινα" δακρύβρεχτα".

Δηλαδή, τι θέλανε; να αφεθούν να περνάνε τα αυτοκίνητα δίπλα από το φλεγόμενο και κατάφορτο με αέριο βυτιοφόρο;

Και το ανατριχιαστικά χειρότερο, μήπως ήθελαν να επαναληφθεί στη νιοστή -αυτή τη φορά- θανατηφόρο μακελειό των Καμένων Βούρλων για μικροκομματικούς, ευτελείς λόγους;

Προσωπικά παίρνοντας σαν γνώμονα: Την ποιότητά τους, την παιδεία τους, τον άκρατο φανατισμό τους, τον αρρωστημένο ομορτισμό τους και τον χαρακτηριστικό πολιτικό αμοραλισμό τους, κάτι τέτοιο δεν θα με εξέπληττε...

## **Και de facto και de jure**

Όσες φορές στο παρελθόν -και ήσαν πολλές αυτές- επιχείρησα να μιλήσω πολιτικά με Αριστερό εκτός από ναυτία ένιωσα πως καλύτερα μπορείς να συνεννοηθείς με ντουβάρη παρά με δαύτους.

Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν *suí generis* περίπτωση ή αν η ξεφτισμένη και ξεπερασμένη ιδεολογία τους βάζει στο τριπάκι να συμπεριφέρονται και να μιλάνε λες και έπεσαν από άλλον πλανήτη, το γεγονός όμως είναι, πως έτσι και κάνεις την ταρζανιά να συζητήσεις μαζί τους, πάρε πρώτα μια χούφτα ηρεμιστικά για να είσαι προετοιμασμένος.

Κι επειδή οι πάσης φύσεως Αριστεροί ζουν από το 1949 και εντεύθεν μέσω της προπαγάνδας, της λασπολογίας και της παραπληροφόρησης, τώρα που συνειδητοποιούν ότι η πολιτική πραγματικότητα όχι μόνο *de facto* αλλά και *de jure* τους σπρώχνει στο κάδο με τα αζήτητα, τόσο φρυάζουν και ξεπερνούν τους ίδιους τους εαυτούς τους.

Ο Λόης πολλές φορές από αυτή εδώ τη στήλη έχει τονίσει ότι η τακτική της ράτσας των Κομμουνιστών και των Κομμουνιστοτραφέντων Αριστερών ...ανανεωτών, θυμίζει τα όρνεα που οι Αμερικανοί τα ονομάζουν "νεκροθάφτες της

ερήμου". Όπως τα όρνεα οσμίζονται τα πτώματα από μίλια μακριά και στήνουν τσιμπούσι μόλις επιπέσουν στα κουφάρια τους, έτσι και οι δικοί μας ψευτοπροοδευτικοί μόλις οσμισθούν φυσική καταστροφή, πολύνεκρο ατύχημα ή ακόμα καλύτερα και τα δύο μαζί, στήνουν αντιπολιτευτικό τσιμπούσι και "γλεντοκόπι".

Έτσι είναι. Δώσε στις προοδευτικάντζες σεισμό, δώσε πλημμύρα, δώσε φωτιά, δώσε ναυάγιο, δώσε νεκρούς για να βρουν ευκαιρία να τα πολιτικοποιήσουν και παρ' τους και την ψυχή.

### **Μπορεί, μπορεί, μπορεί**

Αυτές τις ημέρες καίγονται ο Έβρος, η Βοιωτία, ο Πολύγυρος, τα Ψαχνά, ο Ασπρόπυργος, η Φυλή οι Αχαρνές και καμιά 90αριά ακόμα περιοχές. Αναζητώντας τα αίτια των πυρκαγιών, μπορείς να καταλήξεις σε διάφορες υποθέσεις, αλλά η αλήθεια ακόμα μας είναι άγνωστη, καθώς τα αίτια της φωτιάς

μπορεί να είναι φυσικά (κεραυνός),

μπορεί να είναι από βλακεία ή από αδιαφορία για τις επιπτώσεις από κάποιον-ους γιατί σ' αυτά αμέλεια δεν υπάρχει,

μπορεί να είναι "ξένος δάκτυλος",

μπορεί -προκειμένου για τον Έβρο- να είναι έργο λαθροκινητών που θέλουν να αποπροσανατολίσουν τις αρχές για να περάσουν το "εμπόρευμά" τους (γιατί έτσι τους βλέπουν) στην χώρα μας,

μπορεί να είναι έργο κάποιων που θέλουν να βλάψουν την κυβέρνηση,

μπορεί να είναι έργο βλαμμένων που ηδονίζονται με το να βλέπουν τη φωτιά να καταστρέφει και να δολοφονεί,

μπορεί, μπορεί, μπορεί, είναι πολλά τα "μπορεί", αλλά αναπάντητα μέχρι στιγμής.

### **Αντιπολιτευτικό τσιμπούσι και "γλεντοκόπι".**

Ναι, πολλά "μπορεί" είναι δυνατόν να ισχύουν, όμως υπάρχει κι ένα σίγουρο. Το γεγονός ότι οι εφημερίδες της Αριστεράς και ο ...δεξιός έντυπος "κολαούζος" τους έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να πολιτικοποιήσουν τα τραγικά γεγονότα, βάζοντας με απαράδεκτες ρετσέτες την κυβέρνηση στο στόχαστρο, γιατί όπως είπαμε πιο πάνω: Δώσε στις προοδευτικάντζες σεισμό, δώσε πλημμύρα, δώσε φωτιά, δώσε ναυάγιο, δώσε νεκρούς για να βρουν ευκαιρία να τα πολιτικοποιήσουν και παρ' τους και την ψυχή.

Κι αυτό που σας λέει ο φίλος σας ο Λόης δεν το κατεβάζει από την γκλάβα του. Φτάνει να πάρετε τα πρωτοσέλιδα των



προσκειμένων στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ εντύπων και θα καταλάβετε ότι ο φίλος σας δεν υπερβάλει.

**"Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης"** και **"Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης-Κρατικού μηχανισμού"** μας λέει ο Ριζοσπάστης, για να 'ρθει η Αυγή και να μας δείξει με το δάκτυλο τον υπεύθυνο των καταστροφών αναφέροντας: **"Ανέτομη και ανεπαρκής ξανά η πολιτεία"** και **"Η χώρα στις φλόγες, το κράτος κατέρρευσε"** και να κλείσει τον κύκλο το έτερο προπαγανδιστικό έντυπο του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας στο πρωτοσέλιδό του τον πελώριο τίτλο: **"ΔΙΑΛΥΣΗ"**.

## Αντινεοδημοκράτες και Δεξιοί-μούφες

Κι επειδή από το πάρτυ των μηδενιστών πολέμιων της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η εφημερίδα του Φιλιππάκη -ξέρετε, αυτού, που ο Σαββίδης τον είχε τοποθετήσει στο Δ.Σ του Ορεν- όπου στο πρωτοσέλιδο της 24<sup>η</sup> Αυγούστου της "ναυαρχίδας" του ομίλου του την Δημοκρατία, αφού αποτυπώνει μια τεράστια φωτογραφία από τη φωτιά στη στέγη ενός σπιτιού κοτσάρει πηχυσίο το "41%" σα να μας λέει "να ποιοι έκαψαν το σπίτι" και δεν ...παραλείπει βέβαια να πληροφορήσει τον Ελληνικό λαό με τον γνωστό αντινεοδημοκρατικό της μένος: **"Ολοσχερής αποτυχία στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Οργή στους πολίτες για την κυβέρνηση της καμένης γης. Ανικανότητα, ανοργανωσιά και συνεχείς δικαιολογίες"**.

Την "αρμάδα" των αντικυβερνητικών εντύπων πλαισίωσε και μια αθλητική(;) εφημερίδα η Sporttime των Ρέστη και Περικλή Γκιόλια (Σ.Σ: είναι αδελφός του δολοφονημένου Σωκράτη Γκιόλια στενού συνεργάτη του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου), μια εφημερίδα, που τα πρωτοσέλιδά της διακινούν τις θέσεις των ακραίων θρησκόληπτων, καθώς κινείται στο χώρο αυτών που τους ξέρουμε σαν "ψεκασμένους" και προεκλογικά πατρонаρίσε το Κόμμα Νίκη. Η Sporttime -που λέτε- ξεπέρασε όλους τους άλλους στην αντιμητσοτακική ρυπαρή δημοσιογραφία, καθώς την Πέμπτη 24 Αυγούστου στο πρωτοσέλιδό της ξεπέρασε τα εσκαμμένα παρουσιάζοντας τον πρωθυπουργό σαν ζώο.



**Όταν η δημοσιογραφία  
από λειτούργημα  
καταντά αλητεία ...**

Όπως θα έχετε ήδη δει στη φωτογραφία πάνω δεξιά. Αυτοί οι τίτλοι χρωματίζουν και σηματοδοτούν τις Αριστερές και τις δέξιεν Δεξιές εφημερίδες, που όταν "δολοφονούνταν" 104 άτομα στο Μάτι, τα εύρισκαν όλα τέλεια, για να μη θυμηθώ και το χειρότερο, πως εκείνη την εποχή οι Αριστεροί και ο μούφα-δεξιός Καμένος (Σ.Σ: Τον αποκαλώ μούφα-δεξιό, γιατί η συνεργασία προκειμένου να τσιμπήσεις κάνα υπουργιάκι με τον ριζοσπάστη αριστερό Τσίπρα, δεν αποτελεί δείγμα δεξιοφροσύνης) ενοχοποιούσαν τους θρηνούντες κατοίκους γιατί είχαν -λέει- κτίσει άναρχα!

### **Και από κατσαρόλα Ναυπλιώτικη**

Σήμερα λέω να κλείσω τη στήλη με ένα θέμα που έχει και την κωμική του πλευρά, γιατί με το να λέμε όλο για πολιτική ο Λόης -να ξέρετε- κουράστηκε.

Στη γνωστή παροιμία εν είδη ευχής των παππούδων μας: *"Ο Θεός να σε φυλάει παιδάκι μου από κακιά γυναίκα, δικαστική απόφαση, στρατιωτικό αυτοκίνητο, τσινιάρικο γαϊδούρι, τα πισινά (πόδια) του μουλαριού και τα ..."μπροστινά" του καλογέρου, ο Λόης θα βάλει άλλη μια ευχή: Και από κατσαρόλα Ναυπλιώτικη"*

Ναι, ναι, από κατσαρόλα Ναυπλιώτικη, αλλά για να μην το κουράζουμε, καλύτερα να πούμε τι έγινε πριν μια εβδομάδα στην πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους.



### **Το εξ ύψους κοπάνημα**

Επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο άνθρωπος και φέτος αποφάσισε να πάρει τη γυναίκα του και να πάνε στο Ναύπλιο. Έλα όμως, που "έπεσε στην κέντα", γιατί βγαίνοντας από το ξενοδοχείο για να επισκεφθούν την πόλη, από το παράθυρο του δευτέρου ορόφου ενός νεοκλασικού, βzzzznn "έφυγε" μια κατσαρόλα που -κοίτα ρε παιδί μου σημάδι- η άτιμη πήγε κι "έσκασε" στο κεφάλι του καρντάση, που έπεσε ξερός!

Κι επειδή οι κατσαρόλες δεν έχουν αυτοκτονικές τάσεις για να παίρνουν φόρα και να πηδάνε από τα παράθυρα, ο εξ αμελείας "ένοχος" ήταν μια ηλικιωμένη, που μόλις είδε τον ανθρωπάκο τέζα στο δρόμο έπαθε τέτοιο νευρικό κλονισμό, που τρόμαξαν να τη συνεφέρουν.



Τελικά το θύμα συνήλθε, αλλά με το χουνέρι που έπαθε, αμφιβάλλω αν στο μέλλον περάσει κάτω από τον Ισθμό. Μέχρι την Κινέττα και τους Αγίους Θεοδώρους -και πολύ λέω- τον βλέπω να φθάνει και μετά να ξαναγουρίζει τα πίσω. Πάντως, πέρα απ' όλα, τυχερός στάθηκε, που δεν τον κοψοκεφάλιασε η γριά, να αφήσει τα κοκκαλάκια του στην Αργολίδα, που έχει ένα κακό προηγούμενο ως προς τα "ιπτάμενα" αντικείμενα. Έτσι είναι κι αν δεν πιστεύετε αυτά που σας λέει ο Λόης δείτε τη συνέχεια και θα καταλάβετε:

### **Του 'ρθε κεραμίδα**

Ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος, ήταν βασιλιάς-μαγκάκι και πολεμισταράς από τους λίγους. Για να καταλάβετε, για τι

τσικ-λεβέντη μιλάμε, δεν του έφτανε που έκανε τον κουμανταδόρο σ' ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, αλλά πέρασε και στην Ιταλία, όπου νίκησε επανειλημμένως τους Ρωμαίους αλλά και τους Καρχηδόνιους που είχαν βάλει χέρι στη Σικελία. Για να μην τα πολυλογούμε, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, αφού κατέλαβε τη Μακεδονία κατέβηκε στην Πελοπόννησο αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει την Σπάρτη, οπότε γύρισε προς τα πίσω και έφθασε στο Άργος. Εκεί ενεπλάκη σε μάχη με τους ντόπιους και τους Μακεδόνες του Αντίγονου Γονατά μέχρι που κάποια δόση ενώ καταδίωκε έναν Αργεΐτη και ετοιμαζόταν να τον "καθαρίσει", η μάνα του Αργεΐτη που παρακολουθούσε τη μάχη από μια σκεπή, άρπαξε μια κεραμίδα και τη σβούριξε στην κεφαλή του Πύρρου.



**Σόρρυ που ρωτάω,  
αλλά κι αυτός εδώ,  
από κατσαρόλα  
έχει πέσει  
στη ντάγκλα;**

Τάβλα λοιπόν ο Πύρρος στο χώμα, αλλά ζωντανός, είχε όμως την ατυχία να πέσει στα χέρια ενός πολεμιστή του Αντίγονου, που τον αναγνώρισε και κυριολεκτικά τον αποκεφάλισε.

### **Επιμύθιο:**

**Ερώτηση:** Τι μας διδάσκουν οι περιπτώσεις του Θεσσαλονικιού που στο Ναύπλιο "έφαγε" την κατσαρόλα στο κεφάλι και η κεραμίδα στο τσερβέλο του Πύρρου στο Άργος;

**Απάντηση:** Πως, καλή και άγια η Αργολίδα, αλλά έτσι και πάτε προς τα εκεί, φορέστε για καλό και για κακό και κίνα κράνος, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να σας βρει ουρανοκατέβατα.

*Υ.Γ. "Ω Ελλάς, ηρώων χώρα, τι γαιῶδάρους βγάζεις τώρα..."  
έγραφε τον 19<sup>ο</sup> αιώνα ο Σουρής,  
που μπορεί να μην πρόλαβε να γνωρίσει  
κάποιους σημερινούς πολιτικούς που καπηλεύονται τη Δεξιά,  
αλλά αποδεικνύεται πως αυτός έβλεπε μακριά...*

*Αυτά για σήμερα,  
θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα  
Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας  
Πάντα δικός σας  
Λόης*

*(κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουινιώτης-Κυριακόπουλος)*