

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ



τα γαλάζια μου γράμματα

ΛΟΗΣ

107

σχολιάζει στην e-εφημερίδα μας την επικαιρότητα

Άμα ο Βελόπουλος λέει στους βουλευτές της ΝΔ: *“καλό θα ήταν να μην πάτε στην εκκλησία, αφού το Πάσχα είναι ιερό για τους πιστούς”*, δεν το λέει τυχαία. Να δείτε του το ζήτησε με επιστολή του ο ίδιος ο Ιησούς που έχει ανοίξει αλληλογραφία μαζί του...

Οι μπερκετινλήδες

-10 δισ. έταζε πως θα σας μοίραζε ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη;
-40 δισ. σας τάζω εγώ από την Αθήνα!



Μαζί με τα 4 χιλιάρκα που θα σας δίνω για σύνταξη, θα σας δίνω κι από μια κηραλοιφή, το φάρμακο να βγάλετε μαλλιά και από μια Επιστολή του Ιησού!

**Εγώ σήμερα
Μαρέβα δεν θα φάω
γιατί είμαι
σκασμένος,
που ο Κασσελάκης
δεν θα με καλέσει
στο γάμο του
με τον Τάϊλερ...**

**Κρίμα.
Θα χάσεις
την ευκαιρία
να τουφεκίσεις
το σεντόνι...**

**Ψιτ guy,
με καραγκιοζιλίκια
εκλογές δεν κερδίζονται...**

Δεν ξέρω ποιους έχει προσλάβει για συμβουλάτορες, αν πρόκειται για τίποτα "ειδικούς" από το Αμέρিকা ή τα συζητάει με τον Τάϊλερ το βράδυ στο κρεβάτι την ώρα που γλαρώνουν ή τον συμβουλεύει η σκύλα του η Φάρλινόταν την πάει για κατούρημα στο πάρκο, πάντως η τακτική του "χου, χου-χα, χα", οι φτηνού lifestyle συμπεριφορές, οι πολιτικές



ακροβασίες και οι παντός είδους πιτσικουλιές δεν πρόκειται να του βγουν, να ξέρετε.

Όπως δεν πρόκειται να του βγουν οι συνεχείς επιθέσεις του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός απολαμβάνει εδώ και πολλά χρόνια την πολιτική του παντοδυναμία ως απόρροια της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο λαός.

Και σα να μη φτάνουν αυτά, ούτε η πολιτική του "πάρε κόσμε-το αφεντικό τρελάθηκε" θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί από τα Συριζέϊκα ταξίματα έχουν πάθει κι έχουν μάθει οι Έλληνες

Κι επειδή ο τύπος αυτός, που ελέω της λειψανδρίας στον ΣυριζΑ από εξ Αμερικής τουρίστας βρέθηκε αρχηγός αυτού του κομματικού συνονθυλεύματος, διακατέχεται από παραλήρημα μεγαλείου και θεωρεί πως έχει να κάνει με ιθαγενείς, δεν θα πάψει να διαστρεβλώνει συστηματικά την αλήθεια, να λασπολογεί κατά ριπάς και να μην ξέρει τι λέει, η λύση είναι μία:

Εμπρός να στείλουμε τον Κασσελάκη και την παρέα του ξανά στο 3% που του αξίζει.

**Γέλασε το χειλάκι μας
με δαύτον!
ΜΑΝΑ Ξ ΟΥΡΑΝΟΥ
Ο ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ
για τους Έλληνες!**

Εάν θέλετε να γελάσετε χωρίς να
ξοδέψετε ευρώ, ξεχάστε τον
κινηματογράφο, τέρμα οι
κωμωδίες στην τηλεόραση,
μακριά από ανάλογες θεατρικές



Κάθε γουλιά
και Γκάφα



παραστάσεις, ξεχάστε ανέκδοτα και αστεία και απλώς παρακολουθήστε καθημερινά τα λεγόμενα, τις ταρζανιές και τα σκέρτσα του Κασσελάκη.

Τελευταία βερσιόν του asset από το Αμέρικα η ιστορία με την Υγεία, που μας είπε ότι προτεραιότητά του, αν ο Συριζα έρθει στην κυβέρνηση, είναι να... ανέβει η δαπάνη για την Υγεία στο 5% του ΑΕΠ. Μάλιστα. 5% του ΑΕΠ έταξε για την Υγεία ο Κασσελάκης, τη στιγμή που σήμερα η δαπάνη είναι στο 5,8%! Με λίγα λόγια, ενδιαφέρεται τόσο πολύ, που θα της κόψει 0,8%! Φυσικό ήταν λοιπόν να τον πάρουν στην μπαταρέλα, μόνο που δεν έκλαιγαν στην Κουμουνδούρου με το "λαχείο" που τους έλαχε και τότε ο Κασσελάκης το ...τερμάτισε. Κάνοντας μια ανάρτηση με την οποία έλεγε, ότι μιλώντας για 5%, εννοούσε αύξηση της δαπάνης για την ΥΓΕΙΑ κατά 5%! Βέβαια αυτό το έγραψε πάνω στον πανικό του, γιατί ΠΟΤΕ δεν είπε γι' αυτό το επιπλέον 5% και το κυριότερο: Δεν μας είπε που θα βρει τα 11 δισ. ευρώ, γιατί τόσο θα είναι το νούμερο σε χρήμα.

Θα βάλει νέα φορολογία; Θα τα κόψει από άλλες δημόσιες δαπάνες; Θα βγει στη γύρα για δανεικά; Θα πάει να "σηκώσει" με ριφιφι καμιά παλέτα χρυσού από το Φορτ Νοξ*; Ναι, μόνο έτσι μπορεί να βρει λεφτά, εκτός εάν έχει καμιά προίκα ατράνταχτη ο Τάϊλερ, αν και οι νοσοκόμοι δεν φημίζονται για ανταγωνιστές του Ζούκερμπεργκ, του Μπέζος ή του Μασκ.

Μ' αυτά και μ' αυτά, ας είναι καλά το παλικάρι που κάνουμε καινούργιο συκώτι όταν ανοίγει το στόμα του, γιατί καλή η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα, αλλά το γέλιο έχει άλλη χάρη.

**Το Φορτ Νοξ που βρίσκεται στο Λούϊσβιλ της πολιτείας του Κεντάκι είναι το θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ.*

Και που να 'ξερες εγώ τι θα 'θελα...

Θέλω δύο
πρωθυπουργικές
θητείες ...

Και γω αγαπάω
μια 19 χρόνια
αλλά δε με θέλει...



Τελικά όταν κάθε τόσο λέω: "Έναν γιατρό ρε παιδιά. Έναν γιατρό και γρήγορα", δεν το λέω τυχαία Κι αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέρα που να μη με δικαιώσει ο αμερικανόφερτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο τύπος το πρωί, που με το που

Θα ανοίξει το μάτι του αντί να δώσει ένα φιλάκι στον Τάϊλερ που χουζουρεύει δίπλα του, αντί να ρίξει ένα κουβά νερό στην κεφαλα του για να συνέλθει από της προηγούμενης βραδιάς τα "ξίδια" (πείτε τα και σφηνάκια), αντί να μασαμπουκώσει κάνα ξεγυρισμένο μπρέκφαστ όπως κάνουν στο Αμέρικα, κάθεται και σκέφτεται: Τι "κουλό" θα πω σήμερα να 'χουν να γράφουν και να γελάνε μαζί μου;

Τελευταία βερσιόν η απάντησή του στο ερώτημα για τις πολιτικές του φιλοδοξίες, που μας είπε ότι επιθυμεί **"Δύο Θητείες, ώστε να εφαρμόσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, να ενώσουμε όλη την Ελλάδα, να αποκεντρώσουμε, να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα."**

Ναι, τέτοια μας είπε, κρύβοντας το "κόλλημα" των Ζαίων να ακούνε τη λέξη "μεταρρύθμιση" (ειδικά όταν πρόκειται για το Δημόσιο) και να πετάνε φλύκταινες, καθότι στα σημαντικά οι Αριστεροί είναι εμμονικοί σε προπολεμικές θέσεις και απόψεις και μόνο όταν πρόκειται να χαϊδέψουν τίποτα περιθωριακούς γίνονται νεωτεριστές της πλάκας.

Εκτός αυτού, δεν μας είπε πως γίνεται οι άνθρωποι που την περίοδο 2010-2019 παρεούλα με τους Χρυσουγίτες διαίρεσαν την Ελλάδα με τους "αγανακτισμένους" και

Έστηναν κρεμάλες στο Σύνταγμα,

Ζητούσαν "να καεί-να καεί το μπουρ@@λο η Βουλή",

Προπηλάκιζαν και βιαιοπραγούσαν κατά των πολιτικών τους αντιπάλων,

Στις τάξεις τους μπαινόβγαιναν οι καταστροφείς μπαχαλάκηδες (δήλωση Αλέκας Παπαρρήγα στη Βουλή)

Και ανεχόντουσαν να καίγεται κάθε λίγο και λιγάκι το Κέντρο της πρωτεύουσας.

Αυτοί θα ενώσουν τους Έλληνες; Αυτοί που δια στόματος Τσίπρα έλεγαν "Η θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν",

"Ίδου η Ρόδος και από Δευτέρα το πήδημα"; Αυτοί (Πολάκης) που μας έταζαν κυνήγι σε όποιον στεκόταν απέναντι τους;

Αυτοί που έκαναν αναρτήσεις με "προγραφές" δικαστικών, δημοσιογράφων κλπ, που δεν τους προσκυνούσαν; Και ξαναρωτώ: Αυτοί θα ενώσουν την Ελλάδα;

Και ποιο δημογραφικό θα λύσουν, αυτοί που 4,5 χρόνια δεν έκαναν τίποτα γι' αυτό; Και με ποιους θα το λύσουν; Με τον Κασσελάκη και τον Τάϊρελ, που και οι δύο τους δε μπορούν να τεκνοποιήσουν;

Ναι, ένα γιατρό ρε παιδιά. Ένα γιατρό και γρήγορα, γιατί το παλικάρι έχει "κάψει φλάντζα". Την έχει δει μεγάλος πολιτικός και πιστεύει ότι μπορεί να μας "δουλεύει", καθώς νομίζει ότι όλοι οι Έλληνες είναι σαν την χαχολία του ευτελούς lifestyle, που τον ακολουθεί, γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν το alter ego τους.



Τι άλλο θα ακούσουμε πια!

Είπε ο Ανδρουλάκης και άρχισα να τσιμπιέμαι: "Το ρεύμα υπέρ του ΠασοΚ δεν γίνεται να ανακοπεί!"

Ναι, ρε παιδιά, έτσι είπε το κομματόπαιδο και απορώ πως δεν βρέθηκε κάποιος να του πει: Ώπα ρε φίλε. Το 'χεις καταλάβει ότι μ' αυτά που λες "είσαι του γιατρού"; Έτσι έπρεπε να του πει ο "κάποιος", γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω άνθρωπο να βλέπει ένα Κόμμα να πέφτει συνεχώς σε δημοσκοπικά ποσοστά κι αυτός να χαρακτηρίζει την πτώση ρεύμα υπέρ του Κόμματός του!!!

Θα μου πείτε βέβαια, τι να κάνει ο καφερός, που εκεί που

είχε βάλει σα βασικό του στόχο στις Ευρωεκλογές να έχει το ΠασοΚ δεύτερο Κόμμα, αυτό μέρα με την ημέρα πάει όλο και πιο κάτω. Και καλά θα κάνει να ανάβει κάνα κερι υπέρ υγείας του Κυριάκου, γιατί χάρις στη ΝΔ που ανέκοψε τη διαρκή άνοδο της "Ελληνικής Λύσης" δεν βλέπει την πλάτη του "κεραλοιφή" Βελόπουλου.

Αλλά ο άνθρωπος που διαχειρίζεται σήμερα τις τύχες του Κινήματος όχι μόνο δεν βλέπει ότι με τις επιλογές του έχει βαλτώσει το Κόμμα του, αλλά μεγαλοπιάνεται κι από πάνω. Μόλις χθες στην Πρέβεζα είπε το αμίμητο, ότι "στις επόμενες εθνικές εκλογές (ο λαός) πρέπει να έχει δύο επιλογές και η πρώτη κυρίαρχη επιλογή θα πρέπει να είναι το ΠασοΚ και η Δημοκρατική Παράταξη". Δηλαδή θέλει να καλύψει την εις βάρος του διαφορά που είναι πάνω από 20 μονάδες και να κερδίσει τον Μητσοτάκη.

Και λέει αυτά, τη στιγμή που δεν ξέρει αν μετά από τρία χρόνια που θα γίνουν οι Εθνικές Εκλογές, το κατά πόσον θα είναι αυτός αρχηγός του ΠασοΚ, γιατί ήδη βλέπω κάποιες κινήσεις που αποσκοπούν στην απομάκρυνσή του.

Και μη νομίσετε ότι αυτοί που σήμερα αποτελούν τη στενή του ομάδα θα στυλώσουν τα πόδια και θα βάλουν μπροστά τα στήθη τους για να τον στηρίξουν. Με την "πρώτη τουφεκιά" θα λακίσουν και με τη δεύτερη θα συνταχθούν στο πλευρό του νέου αρχηγού. Είναι η μόνη δουλειά που έμαθαν να κάνουν και αυτή θα κάνουν...

Με βάση τις δημοσκοπήσεις μια ερώτηση προς Συριζοπασόκους: ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΡΕ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΙ;

Παρατηρώντας την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll που αφορούσε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατέληξα πως θα μπορούσαν να γραφτούν δύο θεατρικά έργα: Μία επιθεώρηση και ένα δράμα, με την επιθεώρηση για να γελάει ο Ελληνικός λαός και με το δράμα για να περιγράψει αυτό που περνούν οι Συριζοπασόκοι.

Πριν αναφέρουμε τι μας λένε οι δημοσκοπήσεις (εστιάζοντας στις πιο πρόσφατες), πρέπει να πούμε μπας και το καταλάβουν και οι πιο συνωμοσιολάγνοι, πως τα αποτελέσματα των σοβαρών δημοσκοπήσεων (είτε μας αρέσουν-είτε όχι) δεν είναι προϊόντα μαγειρεμένα σε κάποια σκοτεινά δωμάτια όπου παράλληλα εξυφαίνονται δολοπλοκίες και μαύρη προπαγάνδα, αλλά με τις όποιες μικρές αποκλείσεις τους αποτυπώνουν το κλίμα και τις τάσεις της χρονικής περιόδου που διενεργήθηκαν. Τι σημαίνει αυτό; Πως, πολύ απλά, ότι αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, σ' ένα μήνα μπορεί να είναι διαφορετικές, δηλαδή να δούμε διαφοροποιήσεις στην εικόνα των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, εκτός από δύο "σταθερές" που εδώ και κάτι χρόνια δεν μεταβάλλονται:

Η ΝΔ να είναι μονίμως καθισμένη στην πρώτη θέση και πως ο Κασσελάκης και ο Ανδρουλάκης να είναι σαν αλευρωμένοι γιατί μονίμως τρώνε τη σκόνη του Κυριάκου.

Έτσι είναι τα πράγματα από άσχημα έως τραγικά για την αριστερόστροφη αντιπολίτευση, όμως, το ακόμα πιο τραγικό είναι η αντιπολιτευτική-ψηφουσλλεκτική τακτική των Συριζοπασόκων.

Εν πρώτοις έχουμε τον εξ Αμερικής "σωτήρα" μας να αλλοιώνει το DNA του ΣυΡΙΖΑ και να μας παρουσιάζει ένα Αριστερό τερατούργημα πασπαλισμένο με ΝΑΤΟ, Ουκρανία, με ολίγη από Ορθοδοξία, με θαύματα και με μια πρέζα από πατρίδα και οικογένεια. Και κατά δεύτερον τον έτερο απελπισμένο, ονόματι Ανδρουλάκης, να προσπαθεί να παραστήσει τον "επαναστάτη" που πολεμά σκληρά με σημαία του άρνηση σε όλα και πιστεύει πως με αυτή την μηδενιστική τακτική κάααποια στιγμή (σε 100, 200, 300 χρόνια θα έλεγα εγώ) θα ρίξει τον Μητσοτάκη.

Στην Αθήνα -που λέτε- η δημοσκόπηση της Opinion Poll μας έδωσε τα εξής αποτελέσματα: **ΝΔ: 35,5%**, **ΣυΡΙΖΑ: 15,3%**, **ΚΚΕ: 9,5%**, **ΠαΣοΚ: 8,7%**, **Ελληνική Λύση: 6,8%**, αποτελέσματα που δεν θα τα έλεγα και ευοίωνα για την μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση γι' αυτό ενώ σε ένα μήνα θα έχουμε Ευρωεκλογές, αυτοί μιλάνε για τις Εθνικές εκλογές του 2027, που ΘΑ τις κερδίσουν και ΘΑ απαλλάξουν τον τόπο από τον Μητσοτάκη. Κι επειδή θα αναρωτιέστε: "Καλά, είναι σίγουροι πως ύστερα από τρία χρόνια αυτοί θα εξακολουθούν να είναι αρχηγοί στον ΣυΡΙΖΑ και στο ΠαΣοΚ;"

Αυτό δεν θα στο απαντήσω εγώ, αλλά οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι τους που στις κατ' ιδίαν συζητήσεις τους πνίγουν σε μια κουταλιά νερό.

Και αν στα αποτελέσματα στην Αθήνα είναι από άσχημα (ΣυριζΑ) έως τραγικά (ΠαΣοΚ), στη Θεσσαλονίκη είναι τέτοια, που οι Κασσελλανδρουλάκηδες ή που θα πρέπει να φουντάρουν στον Θερμαϊκό ή να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για να ξεπεράσουν το σοκ. Πριν συνεχίσουμε όμως, δείτε πρώτα τι λέει η δημοσκόπηση και τα ξαναλέμε. Στη συμπρωτεύουσα λοιπόν έχουμε: **ΝΔ: 31,5%, Ελληνική Λύση: 13,9%, ΣυριζΑ: 13,5%, ΚΚΕ: 8,9%, ΠαΣοΚ: 7,4%**

Όμως επειδή για την ροζ και πράσινη Αριστερά τα χειρότερα είναι μπροστά, με δύο μέρες διαφορά ήρθε και η Marc και σε πανελλαδική δημοσκόπηση στέλνει τον ΣυριζΑ σχεδόν 18 μονάδες πίσω από τη ΝΔ και το ΠαΣοΚ ακόμα πιο πίσω (22 μονάδες!). Έτσι έχουμε: **Ν.Δ: 33.4%, ΣυριζΑ: 14,7%, ΠαΣοΚ: 11,4%, Ελληνική Λύση: 9.8%, ΚΚΕ: 8,5%.**

Μ' αυτά και μ' αυτά και χωρίς περαιτέρω σχολιασμό (δεν χρειάζεται εξάλλου) θα κλείσουμε με τον τίτλο του κειμένου, που αποτυπώνει τη σημερινή Ελληνική πολιτική πραγματικότητα: **"ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΡΕ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΙ;"**

Σε όποιον δε δίνει ο Θεός παιδιά, δίνει ο διάβολος ...ξαδέρφια



Νεποτισμός λέγεται στα ελληνικά η αβάντα σε συγγενικά μας πρόσωπα, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα στο διάστημα που ζουν οι Ζαίοι.

Βέβαια, μπορεί να μην ξέρουν τι σημαίνει νεποτισμός, αλλά στο να τον εφαρμόζουν είναι μανούλες.

Ωραία όλα αυτά, αλλά ο νεποτισμός δεν έχει μόνο τα καλά του, αλλά έχει και τις αναποδιές του και αν δεν με πιστεύετε ρωτήστε κανένα σοβαρό Ζαίο, αν μπορέσετε -βέβαια- να βρείτε κάποιον σοβαρό και θα καταλάβετε. Ναι, έχει τις αναποδιές του ο νεποτισμός και πάρτε για παράδειγμα τη μανούρα που προέκυψε με

Από τον Μάο στον ...Ιερώνυμο

τα πρωτοξάδερφα του πρώην και του νυν σε προεκλογική εποχή, που σημειωτέον τα λάθη πληρώνονται διπλά. Συγγενικά -που λέτε- ο πρώην "έχωσε" στο ευρωψηφοδέλτιο το αποτυχημένο στις Εθνικές εκλογές ξαδερφάκι του και ο νυν φύτεψε στο ίδιο ψηφοδέλτιο το δικό του ξαδερφάκι, όμως από τη μια στιγμή στην άλλη τα παλιόπαιδα τους άναψαν φωτιές μουρμούρες και μελάδες.

Ο ένας (Γ. Τσίπρας), αφού πρώτα ξεφώνισε τον Κασσελάκη λέγοντας ότι στην Αριστερά δεν έχουν θέση τα θαύματα και ότι αυτά ανήκουν σε άλλους χώρους, γιατί η Αριστερά είναι ο χώρος του ορθολογισμού, για να δείξει ότι στα συντρόφια ότι είναι πούρος αριστερός, λίγο μετά τράβηξε μια ξεγυρισμένη κωλοτούμπα και πήγε στον αρχιεπίσκοπο για να συζητήσουν -λέει- διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τώρα, τι θέματα κοινού ενδιαφέροντος μπορεί να έχει

ο Γιώργος Τσίπρας με τον Ιερώνυμο, αυτό μόνο με την παράνοια που κυριαρχεί στην Αριστερά μπορεί να ερμηνευθεί. Όμως αυτό που μπορεί πολύ εύκολα να ερμηνευθεί είναι ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε στα συντρόφια, που από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τον ...ορθολογιστή Γ. Τσίπρα που έλεγε ότι έπαθε σοκ από το "Κασσελάκειο θαύμα" να τρέχει στον προκαθήμενο της Εκκλησίας και τα υπόλοιπα Κόμματα να τους παίρνουν στην μπαταρέλα.

Κατά τη δική μου βάπτιση
Μακαριότατε,
στην κολυμπήθρα
σχηματίσθηκαν όχι ένας
σταυρός, όπως στου
Κασσελάκη,
αλλά δύο!



Και σα να μην έφτανε το ένα πρωτοξαδερφάκι καπάκι ήρθε και το άλλο, ο Βασίλης Κασσελάκης που μας είπε ότι είναι "ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών για τον ΣΥΡΙΖΑ"! Αυτά μας είπε ο Κασσελοξάδερφος και έγινε χαμός, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ ..."μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια" καθότι δεν έχει περάσει κανας αιώνας (το 2016 ήταν) όταν ο Βούτσης προκειμένου να περάσει ο Εκλογικός Νόμος έλεγε για τη Χρυσή Αυγή: "Στη Βουλή δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι".

Θα μου πείτε: Καλά, ο Κασσελάκης και ο Βούτσης σε μάραναν; Εδώ αυτοί συγκυβέρνησαν με τον ακροδεξιό Καμμένο, περιμένεις να δείξουν πολιτικές ευαισθησίες;

Αυτοί είναι οι Ζαίοι. Οπορτούνες μέχρι τα μπούνια, που δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν ιερό και όσιο (κυριολεκτικά και μεταφορικά) και με τον διάολο συμμαχούν προκειμένου να κερδίσουν ψηφαλάκια και να κυβερνήσουν.



***Α, α, κρουαζιέρα
θα σε πάω
Α, α, γιατί σε νοιάζομαι
και σ' αγαπάω
Α, α, Μύκονο
και Σαντορίνη
Α, α, σαν ερωτευμένοι
πιγκουίνοι...***



Όμοιος ομοίω αεί ωελάγει...

*Αυτά για σήμερα,
θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.
Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας
Πάντα δικός σας
Λόης
(κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος)*